

Nieuw artikel over Job in GroeiMagazine

Geschreven door Henk Post
maandag 04 maart 2019 14:47 -

Job is iemand die fascineert om het lijden dat hem overkomt en om hoe hij daarmee worstelt in zijn relatie met anderen en met God. Daarover gaat het bijbelboek. Maar het biedt geen verklaring voor dat lijden. Waarom Job moet lijden, lezen we niet. God legt geen verantwoording af. Dit bijbelboek leert ons dat God soeverein is. Job klaagt God aan: wat hem overkomt, is onrechtvaardig van God. Job heeft altijd goed geleefd, en dus verdient hij zijn lijdensweg niet. Zo denkt Job erover. Maar hij leert van God, dat Die als de Schepper in zijn bestuur rechtvaardig is. Hoe zou een schepsel daarover kunnen oordelen? U kunt de pdf-versie van het artikel hier lezen:

<https://drive.google.com/drive/folders/1KbLuX1yqcnpMpfaQjD5BeXyakR1KEluF>