

Baseer leer uitverkiezing niet op Romeinen 9

Geschreven door Henk Post

maandag 29 oktober 2018 20:26 - Laatst aangepast maandag 29 oktober 2018 20:37

De Dordtse Synode besliste het geschil tussen Arminius en Gomarus. Hun twistappel was de uitleg van Romeinen 9. Dit hoofdstuk moest antwoord geven op de vraag hoe het zit met de verkiezing van eeuwigheid. Zeker spreekt de Bijbel over (uit)verkiezing. Maar door een leer van verkiezing te baseren op Romeinen 9 wordt dit hoofdstuk uit zijn verband gelicht en anders uitgelegd dan Paulus heeft bedoeld. Over het kiezen van God in Romeinen 9 bestaat een wijdverbreid misverstand. Het gaat over het kiezen van God voor Zijn dienst, niet over wie Hij redden wil, stelt dr. Henk Post in het *Reformatorisch Dagblad* van maandag 29 oktober 2018. U kunt het artikel [hier](#) lezen.